



Datum: 14-02-2024

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over: ‘De begeerte van Achab’ (1 Koningen 21).

We hebben in de afgelopen middag een verhaal gehoord over koning Achab. Achab woont in zijn paleis in Jizreël. Naast zijn paleis ligt een prachtige wijngaard waar schitterende druiven groeien. Achab heeft die wijngaard al vaak gezien en vaak dacht Achab: ‘O, wat begeer ik die wijngaard met zulke goede druiven. Wat zou ik die graag willen hebben!’ Dat is een verkeerde begeerte van Achab, want die wijngaard is niet van Achab. Hij is van Naboth. Naboth had deze wijngaard geërfd van zijn familie. Achab is jaloers op die mooie wijngaard van Naboth. Daarom gaat Achab op een dag naar Naboth toe. Hij zegt: ‘Naboth, ik wil je wijngaard graag kopen. Ik zal je een andere veel mooiere en betere wijngaard ervoor teruggeven of, als je dat graag wilt, zal ik je er genoeg geld voor geven.’ Naboth zegt echter: ‘Ik verkoop mijn wijngaard niet, koning Achab. Het is een familiebezit en de Heere heeft in Zijn wet geschreven dat je familiebezit niet mag verkopen. U kunt de wijngaard dus niet krijgen.’ Achab wordt boos. Hij gaat thuis op bed liggen en wil niet meer eten. Zijn vrouw Izébel vraagt wat eraan de hand is. Achab legt het uit. Izébel zegt: ‘Ben jij nou een koning, die zulke dingen niet eens kan oplossen? Ik zal je die wijngaard geven.’ Izébel gaat brieven schrijven naar het stadsbestuur met daaronder de handtekening van Achab. Daarin staat dat er een vastendag moet komen waarop ook rechtgesproken zal worden. Er moeten twee valse getuigen komen die zeggen dat Naboth gevloekt heeft tegen God en de koning. Daarna moet Naboth buiten de stad gestenigd worden. Zoals Izébel geschreven heeft, gebeurt het. Naboth wordt gedood. Als Naboth gedood is, zegt Izébel tegen Achab dat de wijngaard nu van hem is. De begeerte van Achab was verkeerd. Achab mocht die wijngaard niet begeren, want de wijngaard was van Naboth. Bovendien is Achab op een oneerlijke manier toch aan de wijngaard gekomen. De Heere heeft dat gezien en daarom stuurt de Heere de profeet Elia naar Achab toe om Achab Gods straf aan te zeggen. De hele familie van Achab zal door de Heere uitgeroeid worden. Niemand zal blijven leven. Achab schrikt van deze erge straf. Hij heeft verdriet over de straf, scheurt zijn kleren en vast. Omdat Achab zich vernedert, wordt de straf uitgesteld tot na de dood van Achab. Achab hoeft niet te zien hoe al zijn familie uitgeroeid wordt. De Heere straft de verkeerde begeerte. Een goede begeerte, om Hem oprecht te dienen, wil Hij echter zegenen uit genade!

De leertekst is:

‘Begeert niet wat van uw naaste is’ (Exodus 20:17)

Opdracht: Woordpuzzel

Welke letter komt er na in het alfabet? (abcdefghijklmnopqrstuvwxy)

t	y	t	k	s	m	h	d	s

a	d	f	d	q	d	m	h	d	s	r	c	z	s

u	z	m	t	v	m	z	z	r	s	d	h	r

Oplossing:

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**28 februari 2024**) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!