



Datum: **15 januari 2020**

Naam kind

Waar het over ging:

Er komt een zieke man bij Jezus. Hij is melaats. Er zitten grote witte plekken op zijn huid. Melaats is in Israël: onrein! Niemand mag die zieke man aanraken. Doe je dat wel, dan word je zelf ook onrein, ziek. De zieke man valt voor Jezus op zijn knieën neer. 'Als U het wilt, kunt U mij beter maken', zegt hij. Hij gelooft dat Jezus alles **kan!** Maar hij weet ook: Jezus doet pas iets als Hij het **wil.** En... wat gebeurt er? Jezus' hart is vol barmhartigheid. Dat betekent: het brandt van liefde. O, wat houdt Hij veel van deze zieke man! Hij raakt hem aan en zegt: 'Ik wil, word gereinigd!' En dan... is die man opeens helemaal beter. Nergens zijn meer melaatse, zieke plekken op zijn lichaam te vinden.

Onthoud: als jij iets vraagt aan Jezus, bidt er dan: 'Uw wil geschiede' bij. Want soms vragen wij verkeerde dingen. Maar Jezus weet altijd wat het beste voor ons is!

Dit verhaal staat in Markus 1 vers 40-45.

De leertekst is:

Als U wilt, Gij kunt mij reinigen, Markus 1 vers 40

Opdracht: Begin bij 1 en maak de handen af. Schrijf erbij wat jij wilt vragen aan Jezus.

