

Geliefde gemeente,

Een enkel woord bij deze uitnodigingen. Ondanks de druk op de kerkdiensten mochten we tijdens de kerstdagen een trouwe kerkgang waarnemen. Daar zijn we als kerkenraad van harte mee verblijd. We begrijpen dat er op u als gemeente ook veel informatie en soms ook kritiek afkomt. Zeker degenen die in de zorg werkzaam zijn kunnen te maken krijgen met moeilijke discussies. Wij leven ook van harte mee met de ziekenhuizen en degenen die in de zorg werkzaam zijn. Toch houden wij vast aan het bestaande uitnodigingsbeleid. Consistentie in dit beleid is heel belangrijk en tot op heden ook verantwoord.

- De kerkgang is geen bijzaak. Het is geen recht, maar een Bijbelse plicht. De duur van deze omstandigheden is nog niet te overzien. Daarmee zijn de gevolgen voor het kerkelijke leven ook niet te overzien als wij niet vast blijven houden aan Zondag 38 van onze Heidelbergse Catechismus.
- In onze gemeente zijn, Gode zij dank, heel weinig besmettingen.
- Wij behoeven tot op heden geen gebruik te maken van ziekenhuiszorg als gevolg van besmettingen, opgelopen in kerkdiensten.
- Het aantal besmettingen in kerken en religieuze instellingen is minimaal.
- We dragen als kerk ook serieus bij door de verregaande afschaling, die veel verder gaat dan de afschaling in kleine gemeenten met kleine kerkgebouwen.
- De besmettingen in onze burgerlijke gemeente zijn aan het afnemen. In de week van 15/21 december werden er 137 positief getest en in de week van 22/28 december 115. Dat is een afname met 16 %.

Het is droevig dat de kerk een zondebok lijkt te zijn in de media, maar dat is nog geen reden om ons beleid te heroverwegen. Wij zien uit naar uw komst in de kerk en daarnaast hebben wij respect voor gemeenteleden die vanwege persoonlijke of maatschappelijke kwetsbaarheid tijdelijk niet naar de kerk kunnen komen.

Wij oefenen geen dwang, maar nemen wel onze ambtelijke verantwoordelijkheid in deze maatschappelijke discussie.

In een bijlage vindt u mijn verzonden reactie naar het RD in verband met de uitlatingen van Kees Jan van Linden op onze verklaring rondom kerkdiensten in lockdown.

De Heere geve thuis en in de kerk Zijn onmisbare zegen bij de wisseling van het jaar.

Ontvang een verbonden groet,

Ds. A. Schot.