



KINDER BIJBEL CLUB

De verborgen Schat

Seizoen 5 – Samenvatting vertelling met opdracht –

Datum: 10 november 2021

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over Paulus.

Paulus is een knecht van de Heere. Hij doet het werk dat de Heere aan hem heeft gegeven: Aan andere mensen vertellen over de Heere God, Wie Hij is en wat Hij wil. Gelukkig hoeft Paulus dat werk niet alleen te doen. Zijn vriend Barnabas helpt hem.

Paulus gaat altijd het liefst naar mensen die nog nooit over God gehoord hebben. Hij weet, dat zulke mensen alleen gelukkig kunnen worden als ze de Heere leren kennen, van Hem houden, aan Hem hun verkeerde dingen eerlijk zullen vertellen, en om vergeving vragen.

In Lystre mag Paulus een groot wonder doen bij een verlamde man. Hij kan weer lopen! Maar dan willen de mensen in Lystre Paulus en Barnabas als een god vereren. Dat mag niet, de mensen moeten niet hen, maar God eren en dienen.

Dan komen er boze mensen uit een ander dorpje; zij maken de inwoners van Lystre heel boos op Paulus en Barnabas. Ze willen Paulus dood gooien met stenen. Maar God waakt over hem en maakt hem weer gezond. Daarna gaan ze terug naar andere steden, waar ze al eerder zijn geweest en waar andere christenen wonen. Ze vertellen dat ze in God moeten geloven en Hem mogen dienen. Dat is niet altijd een gemakkelijk leven, het kan een leven zijn van moeilijkheden (verdrukkingen), maar uiteindelijk is het wel een heel gelukkig leven; en aan het eind van het leven mag je ingaan in het Koninkrijk van God, dat is de hemel, om daar eeuwig (voor altijd en altijd) te leven.

De leertekst is:

'Dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God' (Handelingen 14 vers 22b)



Opdracht:

Als je deze plaat mooi kleurt en de volgende keer (24 november) laat zien op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

Vraag: in welke plaats maakten Paulus en Barnabas, in de Naam van Jezus, een verlamde man weer gezond?

In _____