



Datum : 1 februari 2023

Naam kind

Waar het over ging:

Als de Heere Jezus in Jericho is, met een grote groep mensen achter Zich aan, hoort Hij iemand roepen. Het is Bartimeüs, een blinde bedelaar. Hij wil de aandacht van Jezus trekken en roept: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! Veel mensen bestraffen hem; hij moet niet zo roepen. Maar Bartimeüs weet, dat alleen Jezus hem echt helpen kan. Zoon van David, ontferm U over mij! roept hij opnieuw. De Heere Jezus staat stil. Hij hoort Bartimeüs wel. Andere mensen moeten Bartimeüs bij Jezus brengen. Ze spreken hem moed in: Hij roept u! Bartimeüs gaat snel naar de Heere toe. Die vraagt hem: Wat wil je dat Ik bij je zal doen? Nou, dat weet Bartimeüs wel: Dat ik ziende mag worden! Dan zegt de Heere Jezus: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En het wonder gebeurt, Bartimeüs wordt ziende. Dat heeft Jezus gedaan! En wat gaat Bartimeüs nu doen, naar huis? Nee hoor, hij volgt Jezus op de weg.

De leertekst is:

En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende, en volgde Jezus op de weg. Markus 10 vers 52

Opdracht

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (15 februari) inlevert op de club, dan krijg je een extra punt!

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	.	,	!	?

Blinde mensen lezen met een speciaal alfabet, wat uit puntjes bestaat. Hiernaast staan alle letters van het Braille-alfabet. Kun jij nu ontdekken wat de onderstaande woorden betekenen?