

Kinderbijbelclub "De verborgen Schat" – verslag clubmiddag



Datum: 16 januari 2019

Naam kind

Jozef droomt! In zijn droom staat er een engel van God bij hem. Jozef, Maria en het Kind Jezus moeten vluchten. God Zelf wijst hen de weg: ze moeten naar Egypte. Een boze koning, Herodes heet hij, wil het Kind Jezus doden...

Jozef en Maria gaan met hun kleine Baby heel vlug op weg. Ze komen veilig in Egypte aan. Ondertussen gebeurt in Bethlehem iets vreselijks. Koning Herodes stuurt zijn soldaten. Alle jongetjes van twee jaar of jonger worden door hen gedood. Er zijn heel veel moeders die hard moeten huilen.

Jozef, Maria en Jezus blijven een hele poos in Egypte. Op een nacht krijgt Jozef een nieuwe droom. De engel vertelt nu dat ze weer terug mogen naar Israël. De boze koning is gestorven.

Wat kun je leren van dit verhaal? Dat God ook 's nachts niet slaapt. Dat God Zijn kinderen de weg wijst. Dat God Zijn kinderen altijd helpt. Ook als het heel moeilijk is.

De leertekst is: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen (Mattheüs 2 vers 15b)

Nieuwe opdracht (volgende clubmiddag is 30 januari):

Als jij moest vluchten, wat zou je dan meenemen? Teken het in de koffer!

