



Datum : 11 april 2018

Naam kind

Waar het over ging:

De bedroefde discipelen zitten bij elkaar in een huis in Jeruzalem, de deur is op slot. Ze praten met elkaar over de opstanding van de Heere Jezus en zijn heel bang dat de soldaten bij hen zullen komen. Dan ineens staat de Heere Jezus in hun midden en zegt: 'Vrede zij ulieden'. Ze schrikken heel erg maar dan laat de Heere Jezus hen hun wonden zien. Ze geloven het nog niet en dan vraagt Hij hen eten en Hij at het voor hen zodat zij zagen dat Hij het echt was. De Heere Jezus had van te voren verteld dat hij moest lijden, sterven en opstaan en nu is alles vervuld. Dan opent Hij hun verstand en wordt alles helder en duidelijk voor de discipelen. Vragen jullie daar ook om kinderen, dat jullie verstand verlicht mag worden? Doen hoor.

De leertekst is:

Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden; Lucas 24 : 45

Opdracht

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (25 april 2018) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!

Kun je niet lezen dan mag iemand anders je gerust helpen met de puzzel te maken.

Woordzoeker

Zoek de volgende woorden, je kunt ze vinden:

- van links naar rechts
- van boven naar beneden

Kun je nog niet lezen dan mag je alle letters van alle woorden opzoeken in de woordzoeker en een kleurtje geven. Als je dat gedaan hebt dan blijven dan nog 11 vakjes met letters over zonder kleurtje. Klopt dat?

AZIJN ENGEL GRAF HAAN HOF
HOSANNA JUDAS KRUIS KUS RAAD
STEEN TAK TEMPEL VUUR WIJN

T	E	M	P	E	L	R	E
A	Z	IJ	N	H	A	A	N
K	J	E	H	O	F	A	G
K	R	U	I	S	Z	D	E
U	U	G	R	A	F	S	L
S	T	E	E	N	L	W	E
V	U	U	R	N	E	IJ	F
T	J	U	D	A	S	N	I

Oplissing:
