



Datum : **20 juni 2018**

Naam kind

Waar het over ging:

Er komt een jonge man bij Jezus. Hij wil zalig worden, echt gelukkig. Hij wil graag het eeuwige leven hebben. En hij weet dat Jezus dat geven kan. Hij stelt Jezus de vraag: wat moet ik doen, om eeuwig leven te krijgen?

Jezus stelt de jonge man op de proef. Hij zegt: “Je moet de geboden, de wet van God, houden.”

De jonge man zegt dat hij dat altijd gedaan heeft. Hij vindt zichzelf best een goede man, en vraagt zich af wat er nog ontbreekt.

Jezus merkt dat hij de liefde tot God en tot de andere mensen mist. En dat is het belangrijkste. Hij vraagt hem, of hij alles wil verkopen, het geld aan de armen wil geven en Jezus wil volgen. Dan zal hij een schat hebben in de hemel. Dat betekent: als je de liefde niet hebt, tot God en tot andere mensen, als je vast zit aan de dingen van deze aarde, dan hoor je nog niet bij Hem.

De rijke jonge man gaat weg. Dit kan hij niet, dit is te moeilijk. Maar dat is het domste wat hij doen kan. Dit had hij nu juist aan Jezus moeten vertellen. Dit had hij moeten vragen. En dan had Jezus hem zeker geholpen.

De leertekst is:

En gij zult een schat hebben in de hemel. Mattheüs 19 vers 21b.

Opdracht

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**4 juli**) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!



Van wie houd jij? Je mag het tekenen of schrijven in het hart hiernaast. Denk je ook nog aan het verhaal uit de Bijbel?