



Datum : woensdag 4 juli 2018!

Naam kind .....

**Waar het over ging:**

Vandaag hebben we samen nagedacht over schatzoeken. De knecht had een schat gevonden in een akker, en omdat hij die schat graag wilde hebben heeft hij alles verkocht om de akker te kunnen kopen en zo de schat te mogen houden. Wat zijn onze schatten? Waar zijn wij de hele dag mee bezig? Schatten hier op aarde verzamelen? Mooie kleren, speelgoed, veel vrienden en vriendinnen? Als deze dingen het belangrijkste zijn in ons leven komen we toch zoveel tekort. Er is een schat die altijd blijft en die veel meer waard is dan al het goud op deze aarde: de vrede van God in ons hart. De Heere Jezus heeft dat ons verteld door het vertellen van deze gelijkenis. Want waar je schat is, daar ben je de hele dag mee bezig! Zoek eerst het Koninkrijk van God!!

**De leertekst is:**

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  
Lukas 12:34

---

**Opdracht**

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer ( **DV woensdag 12 september** ) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!

In deze tekening zit een pot met geld, tien munten en een schaap verstopt. Kun jij ze vinden voor de boer die zijn akker aan het omploegen is? Natuurlijk mag je de kleurplaat ook mooi inkleuren!



Wij wensen jullie een hele fijne vakantie!