



KINDER BIJBEL CLUB

De verborgen Schat

Datum: 21 november 2018

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over 'Help. Ik versta jou niet'. Genesis 11 vers 1-9.

Wat God gezegd heeft, gebeurt. De aarde is na de zondvloed weer vol met mensen. De zondvloed is er niet meer, maar de zonde wel. God had gezegd dat de mensen zich moesten verspreiden over de aarde maar de meeste mensen wonen bij elkaar. Om elkaar niet kwijt te raken gaan ze een hoge toren bouwen. Ze bouwen, ploegen, ploeteren en worden trots. Ze denken niet meer aan God. Ze hebben Hem niet meer nodig. Is dit ook zo bij jou? Kun jij zonder God in jouw leven? Heb jij ook een 'toren' waar je trots op bent? Dat is iets wat je veel belangrijker vindt dan God en waar je druk mee bent. Vanuit de hemel kijkt God naar de mensen bij de toren. Hij ziet hun ongehoorzaamheid en trots. Hé, wat is dat voor gemopper? De mensen verstaan elkaar niet meer en krijgen ruzie. Dan gaan ze zich toch verspreiden over de aarde. En de toren van Babel, die blijft onafgebouwd staan.

De leertekst is: 'Toen kwam de Heere om te beziende stad en de toren, die de kinderen van de mensen bouwden.' (Gen. 11 vers 5).

Nieuwe opdracht (volgende clubmiddag is 5 december)

Weet jij wel wat hier staat? Als je deze opdracht maakt of kleurt en de volgende keer (5 december) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

De mensen krijgen ruzie omdat ze elkaar niet verstaan.

Wat zeggen zij?

a=z	b=a	c=b	d=c	e=d	f=e	g=f	h=g	i=h	j=i
k=j	l=k	m=l	n=m	o=n	p=o	q=p	r=q	s=r	t=s
u=t	v=u	w=v	x=w	y=x	z=y				

'Wat zeg je?'

'fdde lhi chd rsddm ddmr!'

'Wat? Praat niet zo raar!'

'mnt, rbghds ddmr no.'

'En nog boos worden ook.'

Wil je ruzie?.....

