



Datum : **5 december 2018**

Naam kind

Waar het over ging:

In de tempel vertelt Gods engel, Gabriël, tegen de priester Zacharias dat hij een zoon zal krijgen. Het zal geen gewone zoon zijn. Hij zal de wegbereider, de voorloper zijn voor Jezus. Dat betekent, dat ná hem de Verlosser zal komen. De zoon van Zacharias moet Johannes heten. Zacharias kan het niet geloven wat de engel zegt. Hij is al te oud, denkt hij. Voor straf kan hij niet meer praten.

Wat God beloofd heeft, gebeurt wel. Elizabeth, de vrouw van Zacharias, krijgt een zoon. Elizabeth zegt dat hij Johannes moet heten, maar de burens willen hem Zacharias noemen, naar zijn vader.

Dan roepen ze Zacharias. En hij schrijft het duidelijk op: Johannes is zijn naam.

Wat zal dit een bijzonder kind zijn! En na hem... komt de Koning. Na hem... komt de Verlosser. Na hem... komt Jezus!

De leertekst is:

Johannes is zijn naam. Lukas 1 vers 63

Opdracht

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**19 december**) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!

Trek twee lijntjes naar de juiste personen.



Zacharias

Elizabeth

moeder

voorloper

Johannes

priester