



Datum : woensdag 19 december 2018

Naam kind

Deze middag ging het verhaal over de Wijze mannen uit het Oosten. Zij hadden een bijzondere ster gezien. En hadden gelezen dat dit betekende dat er een Koningskind geboren zou zijn in Israël. Daarom zijn ze op reis gegaan om deze Koning te aanbidden en geschenken te geven. Koning Herodes wist niets van een Koningskind, daarom liet hij de wijze geleerde mannen uit het volk komen. Deze wisten dat het Koningskind in Bethlehem geboren zou worden. Daarom gingen de Wijze mannen uit het Oosten naar Bethlehem en hebben daar het Koningskind, de Heere Jezus gevonden. Ze hebben hem aanbeden en geschenken gegeven. Om Herodes niet de kans te geven dit Kind te doden zijn ze via een omweg naar huis gegaan.

De leertekst is: **En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kind(je), met Maria, Zijn moeder** (Matth. 2:11)

Opdracht

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (16-1-2019) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!

Zoek de juiste route van de Wijzen en schrijf de letters die je tegenkomt achter elkaar op, je krijgt dan het ontbrekende woord in de volgende zin **De geschenken die de Wijzen aan de Heere Jezus gaven waren goud, en mirre**

