



Datum : 30 januari 2019

Naam kind .....

**Waar het over ging:**

Johannes de Doper staat bij de rivier aan de mensen uit de Bijbel te vertellen, als hij de Heere Jezus aan ziet komen noemt hij hem: Lam van God. Twee van de vrienden van Johannes gaan met de Heere Jezus mee, ze willen hem volgen en van hem leren. Een van deze twee vrienden heet Andreas, hij roept ook zijn broer Petrus. Als de Heere Jezus deze twee broers bij hun schip ziet spreekt hij de woorden: 'Volg Mij na' en Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes laten hun netten achter en volgen de Heere Jezus. Ze luisteren dus naar wat de Heere Jezus hen gebiedt en daarom worden ze Zijn vrienden genoemd

---

**De leertekst is: Wij hebben gevonden de Messias (Johannes 1 vers 24)**

---

**Opdracht**



Als je deze opdracht maakt en de volgende keer ( **13 februari 2019**) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!