



Datum : 13 februari 2019

Naam kind

Waar het over ging:

De Heere Jezus gaat met Zijn vrienden (discipelen) varen over het meer van Galilea. Jezus is moe en gaat slapen aan de achterkant van het schip.

Dan komt er een grote storm; er komen hoge golven, die over het schip heen slaan. De boot raakt vol water!

De vrienden van Jezus zijn heel erg bang. Ze maken de Heere wakker en zeggen: Meester, vindt U het niet erg dat wij vergaan?

Jezus maakt de wind en de golven stil. Hij zegt dat de discipelen niet bang hoeven te zijn. Ze mogen op Hem vertrouwen, in Hem geloven.

Als Jezus bij je is, ben je nooit alleen! Hij is de almachtige God.

De leertekst is:

Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Markus 4 vers 41.

Opdracht

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (27 februari) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!



Het stormt op het meer. Wat zijn de vrienden bang!
Tekenen de bange gezichten.



Jezus doet een wonder. Als Hij spreekt verdwijnt de storm.
De vrienden kijken blij. Geef jij hen blijde gezichten?