

Kinderbijbelclub "De verborgen Schat" – verslag clubmiddag



Datum : **woensdag 27 februari 2019**

Naam kind

Het belangrijkste van deze middag is om te onthouden dat de Heere Jezus altijd voor Zijn kinderen zorgt, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Er waren heel veel mensen naar de Heere Jezus gekomen om te luisteren naar Hem. Toen het avond geworden was en het tijd werd om te eten, vroegen de discipelen zich af hoe dat moest. De Heere zorgde voor een wonder. Hij had vijf broden en twee visjes en daar konden vijfduizend mannen van eten en zelfs nog vrouwen en kinderen. Er was genoeg voor iedereen, zodat er zelfs nog twaalf manden met stukjes brood en vis over was. Hiervan kun je leren dat de Heere Jezus voor je wil zorgen.

De leertekst is: **En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen.**
(Markus 6:44)

Opdracht

Lever deze opdracht de volgende keer in.

De discipelen moesten van de Heere Jezus kijken wat de mensen voor eten bij zich hadden. Waar kwamen ze mee terug ? Teken dat in deze schaal.

