



Datum : **24-4-2019**

Naam kind .....

**Waar het over ging:**

Het is zondagmorgen vroeg. De derde dag na Goede Vrijdag. Vrouwen gaan naar het graf van de Heere Jezus, om voor Zijn lichaam te zorgen. Maar ze vinden het graf leeg. Snel gaan ze naar de vrienden van Jezus om het te vertellen. Petrus en Johannes gaan samen naar het graf om te kijken. Ze vinden alleen de grafdoeken maar. Jezus is weg. Waar zou Hij zijn?

Later die dag horen ze verhalen van vrouwen, die zeggen dat Hij weer leeft. Maar dat kan toch helemaal niet?

En 's avonds zijn de vrienden samen, in een huis, met de deuren dicht. Ze zijn bang voor de leiders van hun volk. Die hebben zo'n hekel aan Jezus gehad, dat ze Hem gedood hebben. Zouden ze nu Zijn vrienden geen kwaad doen?

Dan staat opeens Jezus bij hen en zegt: Vrede zij u! Is Hij het wel echt? Hij was toch gestorven? Dan toont Hij hen Zijn handen en Zijn zijde. Ze zien de littekens van het kruis. Hij is het echt! Jezus leeft! Ze hebben geen dode Meester, maar een levende!

**De leertekst is:**

Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.

Lukas 24 vers 5 en 6.

**Opdracht**

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (8 mei) inlevert, dan krijg je een extra punt!



Kleur de vakjes met 0 = blauw,  
• = geel, x = bruin en △ = groen