



Datum : **11 september 2019**

Naam kind

Waar het over ging:

Ben jij weleens jaloers? Jaloers op de mooie kleren van je buurmeisje? Jaloers op het gave computerspel van je buurjongen? De broers van Jozef zijn ook jaloers... Jozef krijgt een heel mooie jas van vader Jakob. En hij vertelt over zijn dromen. Die zijn best een beetje apart. In de ene droom zijn de broers en hij schoven van graan aan het maken op het veld. Opeens buigen al de schoven van de broers voor die van Jozef. In de andere droom ziet Jozef zon, maan en elf sterren. Ook die buigen zich voor hem neer... Vader Jakob wordt boos om de droom. 'Denk je nu echt dat ik en je moeder en je broers zich gaan buigen voor jou?' vraagt hij. De broers zijn nog veel bozer. O, wat hebben ze een hekel aan Jozef! Is dat goed? Nee, jaloers zijn is verkeerd. Ook vandaag, voor jou! Dit verhaal kun je vinden in Genesis 37 vers 1 tot en met 11.

De leertekst is:

Jozefs broers waren jaloers op hem, maar zijn vader bewaarde deze zaak. Genesis 37 vers 11

Opdracht

Lever dit de volgende keer (**25 september 2019**) in op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!



PUZZEL