



KINDER BIJBEL CLUB

# De verborgen Schat

Seizoen 2

– Samenvatting vertelling met opdracht –

Datum: 25-9-2019

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over

Jozef, die voor vader Jakob op reis gaat om zijn broers te zoeken. De broers zijn ver in het noorden, in Dothan om de kudde schapen van vader Jakob te laten grazen. Als ze hem aan zien komen, komt alle boosheid en jaloezie uit hun hart omhoog. Ze maken een gemeen plan. Ze gooien de nietsvermoedende Jozef in een put en verkopen hem even later aan handelaren die met hun karavaan op weg zijn naar Egypte. Als slaaf moet Jozef mee. Ver van zijn lieve



Find more stories from the Bible to color at <http://colorthebible.blogspot.com/>

vader, ver van thuis komt hij terecht in het huis van Pótifar, een belangrijke knecht van koning Farao van Egypte.

De broers hebben Jozefs veelkleurige jas in het bloed van een geitenbokje gelegd en sturen die naar hun vader. Vader Jakob denkt dat een wild dier Jozef heeft opgegeten en dat de broers zijn jas gevonden hebben. Zó bedriegen ze hem. Ook als ze zelf terug komen, doen ze net alsof ze erg verdrietig zijn en proberen hun vader in zijn grote verdriet en rouw te troosten. Maar het is allemaal bedrog. Als we boosheid/zonde uit ons hart naar buiten laten komen, wordt het kwade steeds erger. Dan komt de donkere duisternis in ons hart. Het lijkt dat alles verkeerd gaat voor Jozef... maar God regeert! Hij ziet Jozef en zal voor hem zorgen.

---

**De leertekst is:**

*‘Komt en laten we hem aan de  
Ismaëlieten verkopen’  
(Genesis 37 vers 27a)*

---

**Opdracht: kleur dit voor de volgende  
keer ( 9 oktober 2019) dan krijg je  
een extra punt.**

