



Datum : **6 november 2019 (Dankdag)**

Waar het over ging:

De Heere Jezus vertelt een verhaal. Het gaat erover dat we altijd moeten bidden en altijd mogen danken. Een rijke boer had een goede oogst gehad. Zijn land had heel veel vrucht gedragen: koren, druiven, vijgen en nog meer vruchten.

Hij dacht: wat zal ik met al mijn vruchten doen? Ik zal mijn oude schuren afbreken en nieuwe bouwen. Dan heb ik voor altijd genoeg ruimte om mijn oogst op te slaan. Dan kan ik rustig leven en hoef ik niet bezorgd te zijn voor de toekomst.

Deze man vond zichzelf heel wijs.

Maar God noemt hem dwaas. Hij heeft vergeten te danken. God heeft hem dit alles gegeven. Hij dacht alleen maar aan zichzelf en hij gaf niet de eer aan de Heere.

Zo moeten wij altijd bidden tot de Heere of Hij ons helpen wil. Ook al denken we dat we het zelf wel weten, we moeten niets doen zonder Hem.

En we mogen altijd danken. De Heere geeft ons zo veel. En we hebben zo weinig verdiend.

Daarom vieren we Dankdag.

De leertekst is:

Bid zonder ophouden, dankt God in alles. 1 Thessalonicensen 5 vers 17 en 18a.

Opdracht: Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**datum invullen**) inlevert op de club, dan krijg je een extra punt!

Waar wil jij om bidden?	Waar wil jij voor danken?
Schrijf of teken dat in het eerste vak.	Schrijf of teken dat in het tweede vak.

A large, hand-drawn figure-eight shape is centered in the lower half of the page, within the table's border. It is intended for students to write their answers to the prayer and thanksgiving questions.