

Kinderbijbelclub "De verborgen Schat" – verslag clubmiddag



Datum: **20 november 2019**

Naam kind .....

**Waar het over ging:**

In de Bijbel staan niet alleen verhalen, maar ook liederen. Zo'n lied is Psalm 147. In die Psalm wordt over de winter gezongen. Het gaat ook over ijs. Je weet wel, als de Zandenplas bevroest en je kunt schaatsen. Weet je wat er staat in die Psalm? 'Hij werpt Zijn ijs heen als stukken.' Dat gebeurde ook echt in Werkendam, een plaats hier ver vandaan. Het was heel erg koud... In de rivier dreven allemaal dikke ijsschotsen. De wind duwde al die ijsschotsen op elkaar. Zo werd het een muur van ijs. Nog even en die muur zou tegen de dijk stoten. En was de dijk dan wel sterk genoeg om het water tegen te houden? Of zou het dorp ónder water stromen? De mannen deden hard hun best. Ze legden een berg zandzakken achter de dijk. En de vrouwen en de kinderen? Die gingen thuis bidden. En toen gebeurde het wonder: de muur van ijs brak stuk. Het was net alsof God al die ijsschotsen uit elkaar trok en weggooid. De ijsmuur kon de dijk niet meer kapot maken. De HEERE God is groot en van veel kracht. Dat staat óók in Psalm 147. Geloof jij dat ook?

**De leertekst is:**

Hij geeft de sneeuw als wol, Hij strooit de rijm als as Psalm 147 vers 16

**Opdracht:** Streep de woorden weg en lever de puzzel 4 december in op de club.

R	V	T	G	R	O	O	T	O	W
R	I	J	M	I	B	J	A	U	I
Z	W	T	R	V	C	A	E	W	K
W	O	D	V	D	R	E	Y	H	O
T	O	D	P	D	N	S	J	I	U
K	R	L	E	S	D	Z	L	U	D
H	D	L	E	X	S	N	P	O	E
J	I	J	K	V	G	V	I	L	W
X	T	B	H	B	E	W	R	W	E
R	E	T	N	I	W	B	P	G	X

- AARDE      BEVEL      GROOT      SNEEUW      WIND      WINTER  
IJS      KOUDE      RIJM      WOL      WOORD

