



KINDER BIJBEL CLUB

De verborgen Schat

Seizoen 3

– Samenvatting vertelling met opdracht –

Datum: 26 februari 2020

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over

De Heere Jezus is een poosje in het buitenland geweest, om ook daar aan de mensen over Zijn Koninkrijk te vertellen. Nu komt Hij weer in het noorden van Israël.

Er komen mensen naar Jezus toe, die een man bij Hem brengen. Die man is ongelukkig. Hij kan niet horen, hij is doof. En hij kan heel moeilijk praten. Het lijkt wel of zijn tong vast zit. De mensen kunnen hem niet of bijna niet verstaan. Zijn vrienden brengen hem op de beste plek die er is, bij de Heere Jezus. Wilt U hem aanraken, legt U Uw handen op hem?

Als Jezus hem apart genomen heeft, steekt Hij de vingers in de oren van de dove man. Hij spuugt en raakt zijn tong aan. Hij zucht en roept: Effatha, word geopend.

De oren van de doofstomme man gaan open, en hij kan ook weer goed praten. Wat zijn de mensen verwonderd als ze dit zien. Jezus maakt zelfs dove en stomme mensen weer beter! Alles gebeurt zoals vroeger al door de profeten was verteld. Deze Jezus, Die alles wat stuk en verdrietig is weer heel maakt, is de echte Heiland, de echte Verlosser!

De leertekst is:

‘Hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken’, Markus 7 vers 37.



Opdracht:

Dit is het gebaren-alfabet voor mensen die doof zijn.
Wat staat hieronder?



Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (11 maart 2020) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!