



KINDER BIJBEL CLUB

De verborgen Schat

Seizoen 3

– Samenvatting vertelling met opdracht –

Datum: 11 maart

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over Elia, een profeet van God. Er valt al een hele poos geen regen in het land Israël. Dat is de straf van God, omdat koning Achab God niet wil dienen. De Heere God stuurt Elia naar Zarfath. Daar ontmoet Elia een vrouw. Ze heeft wat hout bij zich. 'Wilt u wat water voor mij halen?' vraagt Elia. Als zij weg wil lopen, roept hij haar na: 'En breng ook een stuk brood voor me mee.' De vrouw schudt haar hoofd. 'Ik heb nog een klein beetje olie en een handvol meel', zegt ze. 'Daarmee kan ik een koek voor mijn zoon en mij bakken en daarna zullen we sterven van de honger.' Maar Elia schudt zijn hoofd. Die vrouw hoeft niet bang te zijn. Ze moet alleen doen wat hij zegt. En dan gebeurt er een groot wonder: de vrouw bakt een koek, maar de olie raakt niet op. En het meel ook niet. Twee jaar lang kunnen zij eten klaarmaken. Daar heeft de Heere God voor gezorgd! Onthoud van dit verhaal: De Heere God kan alles. Hij zorgt ook heel goed voor Zijn kinderen en knechten. En Hij geeft altijd precies genoeg!

Dit verhaal vind je in het Oude Testament van de Bijbel, in 1 Koningen 17 vers 8 tot en met 16.

De leertekst is: Het meel van de kruik raakte niet op en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord van de HEERE. 1 Koningen 17 vers 16.

Opdracht:

Omcirkel de goede woorden, lever het **25 maart** in en verdien zo een extra punt!

1. Elia is een rechter – een profeet.
2. Elia moet naar Jeruzalem – Zarfath.
3. De vrouw heeft nog een groot pak – een handvol meel.
4. Elia vraagt om wat wijn – wat water.
5. Elia, de vrouw en haar zoon kunnen een week – twee jaar eten.