



# De verborgen Schat

Datum: 23 september 2020

Naam kind:.....

## Deze middag ging het verhaal over

De keuze van Ruth

De oude Naomi is samen met haar twee schoondochters (de vrouwen van haar zonen) onderweg naar haar oude woonplaats. Lang geleden is ze gevlucht naar Moab omdat er honger was in haar eigen land, samen met haar man en twee zonen. Eerst stierf haar man en even later ook haar twee zonen. Naomi bleef dus alleen achter samen met Ruth en Orpa die met haar zonen getrouwd waren. Omdat de honger in haar eigen land voorbij was is ze weer op weg gegaan. Als ze dichtbij de grens komen wil ze afscheid nemen van Ruth en Orpa, ze kunnen niet mee naar het land Israël. Hier is geen toekomst voor deze vrouwen. Naomi zegt dat ze beter terug kunnen gaan naar hun familie. Orpa neemt afscheid en gaat terug, Ruth kan Naomi niet laten gaan, ze wil mee naar Israël. Niet alleen omdat ze zoveel van Naomi houdt maar omdat ze ook de Heere God van Naomi heeft lief gekregen.

## De leertekst is:

*'Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God' (Ruth 1 vers 16)*

## Opdracht:

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (7 oktober) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

Als je alle woorden gevonden hebt blijven er nog letters over, vul die in bij de oplossing.

Er staat dan een vraag, weet je het antwoord?

w	i	e	z	o	r	g	h
v	t	v	o	o	k	m	o
r	u	t	h	j	e	a	n
o	r	p	a	u	u	c	g
u	r	r	u	d	z	h	e
w	i	s	r	a	e	l	r
e	c	h	i	l	j	o	n
n	t	h	g	r	e	n	s

- chiljon
- grens
- honger
- israel
- juda
- keuze
- machlon
- orpa
- ruth
- vrouwen



Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--