

De verborgen Schat

Datum: 7 oktober 2020

Naam kind:.....

Thema: **GENOEG**

Deze middag ging het verhaal over het werken van Ruth. Samen wonen ze in Bethlehem, Ruth en Naomi maar er is geen man die geld verdient. Hoe moet er nu eten op tafel komen? Het was de tijd van de korenoogst. God had een wet gegeven waarin staat dat de arme mensen de aren mogen oprapen die zijn blijven liggen. 'Moeder' vraagt Ruth, 'vindt u goed dat dat ik aren ga rapen?' Ruth gaat naar de akker en begint te werken. Ze werkt hard, het is zwaar werk: ze moet steeds bukken, aren zijn scherp, de zon brandt. Dan komt Boaz op de akker en hij groet zijn mensen 'De Heere zegene u'. Hij vraagt wie Ruth is en gaat dan naar haar toe en zegt dat ze iedere dag mag komen rapen en dat de jongens haar niet lastig mogen vallen. En als ze dorst heeft mag ze komen drinken. Blijf hier tot de oogst afgelopen is. Ruth is helemaal verbaasd. Waarom is deze man zo goed voor haar? Ze is toch een buitenlandse een vreemdeling? Maar jij Ruth, zorgt zo goed voor Naomi, je hebt je familie en je land verlaten. De Heere zorgde ervoor dat Ruth op deze akker kwam, hier was genoeg. Zo leidt Hij ook jouw leven en zorgt Hij voor jou!

De leertekst is:

*'Als het nu etenstijd was, zei Boaz tot haar: Kom hierbij, en eet van het brood.
(Ruth 2 vers 14)*

Opdracht:

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**21 oktober**) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

ZOEK DE 15 VERSCHILLEN



