



Datum : **4 november 2020 (Dankdag)**

Naam kind

Waar het over ging:

Koning David is blij. De Heere is goed geweest voor hem. In het land mochten de boeren zaaien. De korrels vielen in de omgeploegde aarde. Daarna is de regen gekomen en de zon, waardoor alles kon groeien. Nu staan de dalen tussen de heuvels vol met koren wat rijp geworden is. Op de velden lopen de schapen en de lammetjes.

Wat is God goed geweest! David dankt de Heere.

Als God zo goed geweest is voor David, dan doet David zeker wel goede dingen terug voor God? Hoor, wat David zegt: verkeerde dingen waren om mij heen, ze waren sterker dan ik. David heeft verkeerde dingen, zonden gedaan. Is dat nou dankbaarheid? Maar David zegt nog meer: Onze overtredingen (onze zonden) die verzoent Gij. Wat wij verkeerd gedaan hebben, maakt U weer goed. David zingt voor God. Hij zegt het: U hoort het gebed, alle mensen zullen tot U komen. Doe jij dat ook al?

Deze dankbaarheid van David hoor je ook terug in het verhaal van David en Nabal. De rijke Nabal wilde David niets geven; hij wilde alles voor zichzelf houden. David wilde hem daar straf voor geven. Maar de vrouw van Nabal, Abigail heette ze, gaf David heerlijk eten en drinken. David dankt God dat Hij hem bewaard heeft om Nabal kwaad te doen, en dat Hij hem heerlijk eten geeft.

De leertekst is:

Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen, Psalm 65 vers 3



Opdracht

Als je deze opdracht maakt (deze plaat en de letters mooi kleurt) en de volgende keer (18 november) inlevert op de club, dan krijg je een extra punt!

Dankdag
2020