



Datum : **15 september 2021**

Naam kind .....

**Waar het over ging:**

Wat is Mefiboseth bang! Hij moet bij koning David komen, en David is een vijand van zijn familie. Saul, de opa van Mefiboseth, heeft heel lang geprobeerd om David te doden. Nu is Saul geen koning meer, maar David is de nieuwe koning. Mefiboseth is bang dat David hem zal straffen, misschien wel doden! Maar Mefiboseth kan niet weglopen, hij is kreupel (verlamd) aan allebei zijn voeten.

Maar wat valt het mee. Als hij bij koning David komt, is die niet boos op hem. Juist niet! Hij wil heel goed voor Mefiboseth zorgen. Waarom? De vader van Mefiboseth, Jonathan, was een hele goede vriend van David. En om Jonathans wil zal David goed zijn, barmhartig zijn, voor Mefiboseth. Hij wil weldadig voor hem zijn, hem helpen, hem elke dag zien, hem eten geven.

Als Mefiboseth in het paleis komt, is David erg vriendelijk. Hij wordt niet gestraft, maar hij mag zelfs altijd bij de koning eten.

Zoals David, is de Heere ook. Hij wil ook graag goed zijn, barmhartig zijn. We verdienen straf door onze zonden, maar Hij wil barmhartig zijn en de zonden vergeven. Om Jezus' wil!

**De leertekst is:**

En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zeker weldadigheid bij u doen. 2 Samuël 9 vers 7a.

---

**Opdracht**

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer ( **29 september** ) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!

Schrijf de letters op de goede volgorde in de ballonnen.

