



Datum: 27 oktober 2021

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over de liefde van Jezus volgelingen. Het is Pinksterfeest in Jeruzalem en velen zijn bij elkaar gekomen. Petrus houdt een toespraak en roept de mensen op in Jezus te geloven. Voor u allen is het Evangelie, voor kinderen, voor papa's en mama's, opa's en oma's, burens, vriendjes...Op die Pinksterdag komen velen tot geloof en worden gedoopt, dat is het teken dat je bij Jezus, bij de gemeente hoort. Zo ontstaat de eerste christengemeente. Zij blijven geloven in wat de apostelen leren. Ze zorgen voor elkaar, hebben elkaar lief, eten en bidden vaak samen. Rijke mensen verkopen spullen die ze niet nodig hebben. Het geld dat ze daarmee verdienen, gebruiken ze om belangrijke dingen te kopen voor de gemeenteleden die het moeilijk hebben en arm zijn. Ze komen vaak bij elkaar in liefde en er is geen ruzie. Ze hebben alles voor elkaar over. Ze prijzen God. Andere mensen zien hoe deze christenen leven en dat willen zij ook. Ze hadden God lief boven alles!

De leertekst is:

'En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden'.

Handelingen 2 vers 47

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**10 november**) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!

Opdracht: IK DOE IETS VOOR EEN ANDER...zet één kruisje achter elke zin.

Ik doe, ik geef, ik zorg, ik leer, ik ga	Nooit	Af en toe	Vaak
Wat doe JIJ?			
Ik help mijn papa of mama in huis.			
Ik ga regelmatig op bezoek bij mijn opa, oma, buurvrouw, buurman....			
Ik deel mijn snoep met mijn vrienden.			
Ik geef een deel van mijn spaargeld aan een goed doel.			
Ik zorg voor iemand die ziek is, moe is, geplaagd wordt...			
Ik zorg mee voor de schriften van wie ziek is in de klas.			
Ik leer mijn lessen samen met mijn vriend.			

Kun je vaak een kruisje zetten in het laatste vakje?

Vind je dat jij goed zorgt voor je naaste? Wie is je naaste ook al weer?.....

.....(denk aan de vertelling van juf Rina).

Heb jij een compliment verdient? **JA NEE BIJNA** (zet een rondje om het juiste woordje).

Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag