

Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag



Datum : 12 september 2018

Naam kind

Waar het over ging:

Vanuit de natuur kun je al heel veel over de Heere God leren. Hij heeft alles zo mooi bedacht en gemaakt. Daar kun je echt van genieten, en dan zie je hoe groot en hoe goed Hij is. Hij zorgt voor de zon, voor de wolken en de wind, voor elk grassprietje, voor elke vogel en voor elk mens.

Maar meer nog dan vanuit de natuur, kun je God leren kennen in en door Zijn Woord: De Bijbel.

In de Bijbel vinden we wetten; daarin staat hoe God wil dat wij leven. Wat wel en wat niet mag. In Gods wetten vind je wat Hij van ons vraagt.

Wij kunnen God niet houden. We maken daar elke dag fouten in, hoe goed we ons best ook doen. Dan kan God met ons niet tevreden zijn. Maar in de Bijbel lezen we ook dat Hij Zijn Zoon, gegeven heeft. Alleen als we geloven in Jezus, zijn we verlost en vrij van de schuld, vrij van de zonde.

De leertekst is:

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. Psalm 19 vers 2.

Opdracht

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**26 september**) inlevert op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!

SCHRIJF OF TEKEN IN DE TWEE VAKKEN HIERONDER TWEE MANIEREN WAARDOOR JE MEER OVER GOD TE WETEN KUNT KOMEN.

--	--